

## De watersnood van 1953.

Wanneer de wind Noordwest was en tot storm aanwakkende, kwam het water wel vaak tegen ons huis aan, en zelfs in het achterhuis. Maar eind januari 1953 stak een keervanwe storm op uit het Westen, werd er gewaarschuld voor heel hoog water. Dat het zo verschrikkelijk kon worden, hadden we niet verwacht. Om half twaalf snachts kwamen losgeslagen planken en balken tegen de muren en ramen beuken en stroomde het water ons huis binnen, wij vluchtten in alle haast naar boven om daar in grote spanning af te wachten wat de nacht zou brengen, alle licht was uit gevallen. Gelukkig kwam uiteindelijk de morgen om wat uitlicht te hebben, we hadden reeds gehoord dat vlak bij de Barendrechtse Brug de veerdijk was doorgebroken. Onvoorstelbaar was de Arvep die we de volgende morgen in ons hele huis aantroffen achter het huis, naast het huis voor het huis overal water. Gelukkig ging het tegen de middag een beetje zakken. Dagen lang hebben we er aan gewerkt om het weer wat bevoonbaar te maken en het duurde toen nog weer enkele weken, eer het roven was, dat we weer in eigen bakkerij ons werk konden doen. Gelukkig waren we verder enig lichamelijk letsel of afgekomen en voor ergere rampen gespaard gebleven, zoals in andere plaatsen het geval was. In 1955 is er om heel de Hoekse Waard een verzuwaaide en verhoogde dijk van 4 meter hoogte aangelegd.



De  
Gorendrechtse  
brug lag over  
het water, maar  
was nu omringd  
aan alle kanten  
ingesloten  
door water.



In het  
bootje  
af weg  
naar  
het  
woonhuis

Hoewel binnen  
dijks als aan  
de buitenkant  
van de dijk  
stonden de  
huizen rondom  
in het water

